

Een opvangbazin aan het woord

In deze AAI nieuwsbrief laten we iemand aan het woord die al lange tijd honden tijdelijk opvangt.

Cora is één van de vrijwilligers die dit al vele jaren doet. Dit is haar drijfveer: "Ik vang zwerfhonden op omdat ik me realiseer dat ik niet alle honden van de wereld kan redden, maar wel die ene hond. Daardoor kan ik een tijdelijke opvanghond ook weer loslaten als er een geschikte adoptant voor is gevonden, want dan is er weer plaats voor een andere hond die een plek nodig heeft. De kans op adoptie is nu eenmaal groter als een hond al in Nederland is.

Als een hond net uit het buitenland komt kijk ik eerst naar wat de hond nodig heeft: rust, aandacht of juist veel beweging. Ik pas me aan aan het ritme van de hond. En natuurlijk leer ik ze ook zich als huishond te gedragen: elementaire gehoorzaamheid bijvoorbeeld. In het begin is het soms wel intensief: ik slaap de eerste dagen in de kamer op de bank en laat de hond niet alleen. Maar alle inspanning van mijn kant levert me ook op: een gelukkige hond die een nieuw leven kan beginnen. Daar haal ik zoveel voldoening uit.

Er zijn te weinig opvanggezinnen en dat is heel jammer want honden die al in Nederland zijn worden eerder geadopteerd. En omdat ze al wat basis mee krijgen verloopt de adoptie vaak gemakkelijker. Ik zou zeggen: als je ervaring hebt met honden en tijd, geduld en ruimte hebt, neem contact op via info@stichtingaai.nl en informeer of tijdelijke opvang iets voor jou is."



Cora met opvanghond Yrsa

Financiële adoptie

In de buitenlandse asielen zijn regelmatig honden gehuisvest die niet voor fysieke adoptie in aanmerking komen. Honden die vanwege hun fysieke situatie (bijvoorbeeld chronische aandoening) of vanwege hun gedrag (bijvoorbeeld uitermate angstig) niet zullen worden geplaatst. Ook deze honden zijn geholpen met een baasje (op afstand). Daarmee komen financiën binnen om voor de hond bijvoorbeeld medicijnen te kunnen kopen. En ook en vooral zodat de vrijwilligers in het asiel het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan.

Deze vrijwilligers geven een paar keer per jaar een update over "jouw" hond. Dat is nog wel eens een uitdaging vanwege de vele werkzaamheden in het asiel, maar ze doen hun best foto's en een verhaaltje te sturen. Financiële adoptie blijft een mooie manier om tastbaar bij te dragen aan het welzijn van de honden in de buitenlandse opvang.

Heb je interesse? Kijk dan op de site bij "Baasje gezocht" naar (procedure) financiële adoptie. Momenteel zoeken Rita en Matias nog een baasje op afstand. Word jij dat baasje?



Matias



Rita

Een dak boven je hoofd

In de buitenlandse asielen is een dak boven je hoofd van levensbelang. En nog geen vanzelfsprekendheid, want de kosten daarvoor moeten de asielen zelf betalen.

Momenteel zijn de opvangen in Chios, Griekenland en in Göcek, Turkije druk doende om de huisvesting van de honden te verbeteren.

Huidige bescherming tegen zon en regen in Chios bestaat uit doeken, die veelal kapot waaien. Er wordt een duurzame overkapping voorbereid door middel van stalen frames en beplating. Op maat gemaakte dekzeilen kunnen in de winter de wind en regen buiten houden. De totale begroting voor de materialen bedraagt ca. €6.000.

In Göcek neemt het aantal honden toe. Er zijn meer honden dan waar het asiel plaats voor heeft, maar de honden "aan de poort laten staan" is ook geen optie. De kosten voor de nieuwe kennels bedragen ca. €4.000.

Wil je meehelpen aan een van deze projecten? Dan zou het fantastisch zijn als je jouw bijdrage overmaakt op de bankrekening van Stichting AAI. NL08INGB0007276816 onder vermelding van "Overkapping voor Chios" of "Kennels voor Göcek". Stichting AAI zal jullie bijdragen verdubbelen, zodat de honden deze zomer koel en droog gehuisvest zijn.



Huidige situatie Chios (boven) en aanbouw in Göcek (rechts)

